



5-Daagse vliegreis Dublin van zondag 03 - donderdag 07 september 2017



Voor informatie

Peter Evers
(026) 359 8902

Diana Delsink
(026) 359 9115

vgpp@gelderland.nl
www.vgpp.nl

De jaarlijkse excursie naar een Europese stad/regio is een vast onderdeel in het VGPP-jaarprogramma geworden.

Het bezoek aan een interessante stad/regio met een bijzonder programma en plaatselijke gidsen blijkt bij velen in de smaak te vallen. Dit jaar is de keus gevallen op de Ierse hoofdstad Dublin, in de provincie Leinster.

DUBLIN:

De stad ligt vrijwel halverwege aan de oostkust van het eiland, aan Dublin Bay, een inham van de Ierse Zee, en wordt van oost naar west doorsneden door de rivier de Liffey.

Dublin is gesticht door de Vikingen in ± 988 en is sindsdien een metropool geworden met meer dan 1 miljoen inwoners in het grootstedelijk gebied.

De naam komt van 'Dubh Linn', hetgeen Oudiers is voor zwarte poel of zwart water, een verwijzing naar een nederzetting die volgens sommigen overeenkomt met het huidige Dublin, afkomstig van de Griekse astronoom Ptolemeus, rond het jaar 140. Hij had het over een stad die hij Eblana noemde. Hoewel de naam Dublin zelf ook uit het Iers komt is in het Iers de gebruikelijke naam voor Dublin Baile Átha Cliath. Baile betekent "stad", Átha is de genitief van Áth, een doorwaadbare plaats, en Cliath is een vlechtwerk van riet waarmee men de rivierbodembij een doorwaadbare plaats verstevigde. Het eerste deel van de naam wordt vaak weggelaten, zodat de stad ook Áth Cliath heet.

Dublin is zowel zetel van een rooms-katholiek aartsbisdom als een aartsbisdom van de Church of Ireland. Dublin kent vele bezienswaardigheden. St. Stephen's Green en Merrion Square zijn twee parken in het centrum van Dublin. Phoenix Park is het grootste ingesloten park in een stedelijk gebied van Europa met daarin het paleis van de Ierse president en de Dublin Zoo. Een bekend plein in de stad is het Smithfield, met de daaraan grenzende Jameson Tower (van de oude Jameson distilleerderij). De Liffey is de rivier die Dublin opsplijst in het iets armere noorden en het iets rijkere zuiden. Henry Street en Grafton Street zijn de belangrijkste winkelstraten. De hoofdstraat is O'Connell Street, een straat die genoemd is naar het vroegere parlamentslid en burgemeester van Dublin Daniel O'Connell. Het Temple bar-gebied is de gedeeltelijk verkeersvrij gemaakte uitgaansbuurt. Op O'Connell Street vindt men de Millennium Spire, die opgericht is ter ere van het nieuwe millennium. Daarnaast is er nog een beeld van Daniel O'Connell zelf, een beeld van een vakbondsleider Larkin en een beeld van een andere Ierse vrijheidsvechter: Parnell. Bij Trinity College vindt men Molly Malone. Ook zanger Phil Lynott (Thin Lizzy) is vereeuwigd met een standbeeld in Harry Street.

In O'Connell Street staat het beroemde postkantoor waar in 1916 tijdens de Paasopstand de republiek werd uitgeroepen. De Bank of Ireland aan College Green was tot 1800 het parlement van Ierland. Schuin tegenover de Bank of Ireland bevindt zich het Trinity College Dublin, gebouwd in 1592, waar nu het Book of Kells is ondergebracht. Een ander bekend gebouw is Dublin Castle, dat deels uit een middeleeuws kasteel





bestaat en deels uit een 18e-eeuws complex.

Bezienswaardigheden buiten het centrum zijn onder andere het neoclassicistische Casino Marino, de Joyce (of Martello) tower, Kilmainham Jail en Royal Hospital en het Irish Museum of Modern Art. Ook buitensteden als Bray, Malahide (bekend van het kasteel) en Howth zijn zeer de moeite waard. Relatief nieuwe architectonische ontwikkelingen doen zich voor in het gebied 'Docklands'. Het vervallen havengebied wordt opgewaardeerd en voorzien van prestigieuze nieuwbouw voor bedrijven, woningen en recreatiedoeleinden, vergelijkbaar met de manier waarop dat in onder meer Londen, Amsterdam en Rotterdam is gedaan.

Dublin staat ook bekend om zijn schrijvers en dichters. De dichter en toneelschrijver William Butler Yeats is geboren in Sandymount, Dublin. Ook James Joyce, die Dublin vereeuwigde in zijn beroemde Ulysses en Samuel Beckett waren Dubliners. Andere bekende schrijvers uit Dublin zijn Oscar Wilde, Jonathan Swift, Brendan Behan, Sean O'Casey en George Bernard Shaw. De schrijver van Dracula, Bram Stoker, heeft in de Dublinse wijk Clontarf inspiratie opgedaan. De in Dublin geboren Roddy Doyle en Anne Enright wonnen respectievelijk in 1993 en 2007 de Booker Prize. De Dubliner auteur Joseph O'Connor raakte bekend met zijn historische roman Stella Maris die zich afspeelt ten tijde van de grote hongersnood van 1847. Sinds juli 2010 mag Dublin zich Unesco City of Literature noemen. Drie afdelingen van het Iers Nationaal Museum zijn in Dublin gevestigd, almede het Irish Museum of Modern Art. Op het terrein van Dublin Castle herbergt de Chester Beatty Library een belangwekkende verzameling manuscripten en oude boeken.

De Ieren zijn trots op hun pubs en beweren dat deze de beste in de hele wereld zijn. Temple Bar is het toeristische centrum van activiteit, met veel pubs en restaurants.

De stad is ook de thuisbasis van Guinness, het bekende zwarte bier van het Stouttype. Het Guinness Storehouse museum in de brouwerij in St. James' Gate is een populaire toeristische trekpleister.

De band U2 is afkomstig uit deze stad. In clips van de band zijn vaak beelden en/of foto's van Dublin terug te vinden. Jaarlijks wordt in oktober de marathon van Dublin gehouden, één van de grootste marathons van Europa.

Kortom slechts een paar hoogtepunten uit de vele die in de stad DUBLIN om uw aandacht vragen.

De reis:

Per luxe touringcar vanuit Arnhem naar Eindhoven Airport. Vandaar vliegen we met Ryanair naar Dublin. Daar staat een touringcar klaar die ons naar het North Star Hotel in het centrum van Dublin brengt. Kortom comfortabel en snel op de plaats van bestemming. Het levert echter ook een probleem op. De prijs van het ticket/hotel ligt pas vast als de definitieve boeking en daarmee de exacte namenlijst van de deelnemers plaatsvindt c.q. bekend is. Daarbij komt ook nog dat slechts een klein aantal stoelen goedkoop is en de prijs snel stijgt als het aantal groter wordt. Wij kunnen u dus slechts een richtprijs geven zoals die op dit moment door Ryanair wordt gehanteerd; deze kan zowel omhoog als omlaag worden bijgesteld.

Om snel zekerheid te verkrijgen is op korte termijn boeken dus noodzakelijk. Daarom dient u uiterlijk **15 februari 2017** uw (definitieve) opgave door te geven. Als blijkt dat de vluchtprijs ingrijpend hoger is/wordt dan waarmee we nu rekening houden, wordt u voordat definitief geboekt wordt daaromtrent nog benaderd.

Het programma van dag tot dag (de volgorde hiervan kan nog wisselen):

Zondag 03 september 2017:

We vertrekken om 07.30 uur vanuit Arnhem naar Eindhoven Airport. Om uiterlijk 09.05 meldingstijd bij de check-in balie van Ryanair.

Om 11.05 uur vertrek vanaf Eindhoven-Airport naar Dublin-Airport; aankomst om 11.50 uur (Ierse tijd). In de aankomsthal van Dublin-Airport worden we opgewacht door onze gids en aansluitend transfer per touringcar naar North Star Hotel ****, in het centrum van Dublin.

Aansluitend maken we een eerste verkenningstocht door het compacte en vooral vriendelijke centrum van het aan de oevers van de Liffey gelegen Dublin. Met onze gids maken we een afwisselende rondrit/wandeling door de altijd drukke O'Connell Street en langs Ha'penny Bridge; langs de monumentale gregoriaanse huizen en het gezellige St. Stephens Green; langs prachtige monumenten als Trinity College, Dublin Castle en St. Patricks Cathedral.

Rest van de middag/avond vrij.

Maandag 04 september 2017:

Na het ontbijt ontmoeting met onze gids en aansluitend programma in de stad Dublin.

We wandelen met Engels sprekende gidsen naar het Trinity College.

Trinity College: Trinity College is het oudste en beroemdste opleidingsinstituut van Ierland. Het werd in 1592 gesticht door koningin Elizabeth I, die de Ieren 'beschaving' wilde bijbrengen. Je loopt hier in de voetsporen van beroemde schrijvers als Jonathan Swift (auteur van Gulliver's



Trinity College

Reizen), Oscar Wilde, Bram Stoker (die Dracula creëerde) en Samuel Beckett. De campus zelf is al een bezoek waard, maar de grote attractie ligt in de Old Library: de Book of Kells: vier bijzonder fraai geïllustreerde boeken uit de 9e eeuw met de vier evangelieën. Sommige van de schitterende letters werden gekleurd met halfedelstenen. Oorspronkelijk was het één boek, gemaakt op het eiland Iona voor de Schotse kust door volgelingen van St. Colomba. Toen het eiland werd aangevallen door Noormannen vluchtten de bewoners naar Kells in Ierland en namen het boek mee. In 1953 werd het opnieuw gebonden in vier delen. Slechts twee van die delen liggen opengeslagen tentoongesteld, dus je ziet slechts vier pagina's. Toch zijn die zeer de moeite waard door de schitterende en ingewikkelde illustraties. In een aparte tentoonstelling leert u meer over de geschiedenis, de illustraties en het conserveren van dit eeuwenoude boek. Trinity College fungeert als nationale bibliotheek van Groot-Brittannië en Ierland. Sinds 1801 krijgt het een exemplaar van elk boek dat in de twee landen wordt gepubliceerd. Inmiddels is de collectie gegroeid tot meer dan 3 miljoen boeken. In de hoofdbibliotheek staan er 'slechts' 200.000. Let op het koninklijke wapen van koningin Elizabeth I boven de ingang. In het moderne deel van Trinity College vindt u een museum voor moderne kunst, de Douglas Hyde Gallery of Modern Art, en een 45 minuten durende audiovisuele presentatie over de geschiedenis van Dublin, de Dublin Experience.

Aansluitend bezoeken we de St. Patrick's Cathedral.

St. Patrick's Cathedral:

St. Patrick's Cathedral is de grootste kerk van Dublin en staat niet ver van de enige andere Anglicaanse kerk, Christ Church Cathedral. Het is een beetje vreemd dat er twee kathedralen in de stad staan. Dat komt doordat St. Patrick's Cathedral oorspronkelijk buiten de stadswallen stond en Christ Church binnen de stadsgrenzen lag. Sint Patrick (in het Nederlands Patricius) is de beschermheilige van Ierland. Volgens de legende bekeerde hij in de 5e eeuw vele Ieren tot het christendom bij een bron op de plaats waar de kerk nu staat. In 1901 werd onder de kerk een bron ontdekt die afgesloten was met een steen waarop een Keltisch kruis staat. Die steen kun je zien aan de westelijke zijde van het middenschip. Er is een tentoon-



St. Patrick's Cathedral:

stelling "Living Stones" over de rol van Sint Patrick en Ierland. Het oudste deel van de kerk werd gebouwd tussen 1191 en 1270. In de 17e eeuw raakte de kerk zwaar in verval en het is dankzij Benjamin Guinness (van de brouwersfamilie) dat het gebouw er nog staat. Hij financierde omvangrijke restauratiewerkzaamheden die begonnen in 1860. In de kerk ligt een van de bekendste dekens van de kerk, Jonathan Swift, begraven. Hij werd beroemd door zijn boek Gullivers Reizen. Er staat ook een borstbeeld van hem.

Rest van de middag/avond vrij.

Dinsdag 05 september 2017:

Na het ontbijt ontmoeting met onze gids en aansluitend vertrek per touringcar voor een dagtocht Glendalough (gesticht in de 6e eeuw door St. Kevin): een van de meest sfeervolle kloosterruïnes van Ierland, idyllisch gelegen in het dal van de twee meren.

Na het bezoek aan Glendalough rijden we via de Wicklow Mountains terug naar Dublin.

Rest van de avond vrij.



Woensdag 06 september 2017:

Na het ontbijt bezoeken we per touringcar met onze gids het Guinness Storehouse.

Guinness Storehouse:

Het Guinness Storehouse is een toeristische attractie bij de brouwerij van Guinness gelegen in het centrum van Dublin. In de imposante hoge opslagtoeren van de oude bierbrouwerij zijn diverse audiovisuele presentaties gemaakt over hoe het bierbrouwen in zijn werk gaat. Onder andere wordt duidelijk waaraan het Guinness bier zijn zwarte kleur te danken heeft.

Rest van de middag/avond vrij.

Donderdag 07 september 2017:

Na het ontbijt vertrek vanuit ons hotel per touringcar naar Dublin Airport. Om uiterlijk 10.15 uur meldingstijd bij de check-in balie van Ryanair. Om 12.15 uur vertrek van Dublin-Airport naar Eindhoven-Airport waar we omstreeks 15.00 uur arriveren. Aansluitend terugreis naar Arnhem.

Bij de reissom is inbegrepen:

- Vervoer Arnhem- Eindhoven-Airport; vliegen met Ryanair naar vliegveld Dublin-Airport; vervoer vliegveld naar hotel v.v.
- Verblijf 4 overnachtingen in North Star Hotel ****, 2 persoonskamers met bad of douche en toilet.
- Verzorging op basis van logies + ontbijt d.w.z. eerste maaltijd ontbijt 2e dag-laatste maaltijd ontbijt 5e dag.



- Gezamenlijk diner bij aankomst in ons hotel.
- Stadsrondrit/wandeling Dublin met Engels sprekende gids(en).
- Dagtocht Wicklow inc. Engels sprekende gids en entree Glendalough Visitor Centre en entree Powerscourt Gardens.
- Entreegelden bezienswaardigheden Dublin tweede en vierde dag.
- De bijdrage aan de Stichting Garantiefonds Reisgelden.

Kosten en opgave:

Deze verzorgde reis kan de VGPP u voorlopig aanbieden tegen de prijs van € 650,00 p.p. voor leden en een introduc e, extra introducees betalen € 675,00 p.p.

Meerprijzen:

Toeslag 1 persoonskamer	€ 49,00 p.p. per nacht
Een uitgebreide reisverzekering	€ 1,90 p.p.p.d.
Een annuleringsverzekering	3,5 % van de reissom.

Inschrijven d.m.v. het volledig ingevulde formulier en door overmaking van een aanbetaling van € 50,00 p.p. Uw inschrijving is definitief. Het restbedrag dient uiterlijk vijf weken voor de reisdatum te zijn voldaan. U maakt het bedrag over op bankrekeningnummer NL 46 INGB 0000916812 t.n.v. VGPP Arnhem, o.v.v. Dublin 2017.

Nadere informatie over deze VGPP/stedentrip kunt u krijgen bij:

Peter Evers, 026 359 9802 en/of
Diana Delsink, 026 359 9115.



Deelnameformulier Stedentrip Dublin



Ondergetekende, _____

Naam, voornamen voluit _____
(NB Exact conform de te naamstelling in het paspoort!)

Straat en nr.: _____

PC en woonplaats _____

Geboortedatum Man vrouw (event.) _____

Dienst en tel.nr.: _____

Introduc 

Naam, voornamen voluit _____

**(NB Exact conform de te naamstelling in het paspoort, bijvoegen
copie paspoort of identiteitskaart)**

Geboortedatum _____ Man/vrouw

Indien ander adres introduc , gegevens daarvan vermelden

Wenst deel te nemen aan de stedentrip Dublin

03 september tot en met 07 september 2017 (minimaal 40 deelnemers).

- annuleringsverzekering (dringend aanbevolen) 3,5% van de reissom;
- Uitgebreide reisverzekering € 1,90 p.p.p.d.
- Toeslag 1 persoonskamer € 49,00 p.p. per nacht

Heeft € 50,00 per persoon overgemaakt op Bankrekening NL46 INGB 0000916812
t.n.v. VGPP te Arnhem onder vermelding van **Dublin**.

Deelnameformulier inleveren bij Diana Delsink; Provincie Gelderland,
t.a.v. Diana Delsink
Antwoordnummer 411, 6800 WC Arnhem

Handtekening:
